

ΣΕΠΕ NEWS

Τεύχος 12, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2004



ΕΝΤΟΠΟ ΚΛΕΙΔΟΣ • Π.Δ. ΑΘΗΝΩΝ 13676 ΝΕΑ ΠΑΤΑ

ΣΕΠΕ ΛΑΤΟΝΙΤΣΗΣ 23 • 176 71 ΛΑΘΑΝΑ

ΕΦΗΜΕΡΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΕΠΕ

Αριθμός Αριθμός

3399



ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Η τεχνολογία θα αλλάξει
τη λειτουργία του Δημοσίου
και τη συμπεριφορά των πολιτών



ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας
θα αποδεχτούν τη χρήση
των νέων τεχνολογιών



ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΣΟΣ
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013:
€ 10 δις κάθε χρόνο για Έρευνα
και Τεχνολογία



ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Γνωρίστε το Παρατηρητήριο
για την Κοινωνία
της Πληροφορίας

Αφιέρωμα: Portals - Διαδικτυακές Πύλες



ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας θα

Εχει γίνει πολύς λόγος για τις νέες τεχνολογίες. Σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρίσκεται η υιοθέτησή τους στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης;

Η συζήτηση της εποχής μας που έφτασε και στην Ελλάδα, είναι ο καθοριστικός ρόλος των τεχνολογιών στην οργάνωση της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις. Δυστυχώς όμως, το θέμα αυτό στη χώρα μας σε ένα μεγάλο ποσοστό παραμένει συζήτηση και η προσπάθεια ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών δεν προχωρά με τους ρυθμούς που επιβάλλει το ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον. Και αυτό είναι σημαντική υστέρηση για την Ελλάδα.

Γιατί συμβαίνει αυτό και πώς μπορεί να αλλάξει;

Η χώρα μας ακόμα διατηρεί μεγάλα ελλείμματα θεσμικής λειτουργίας που εμποδίζουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την εξέλιξη σ' αυτό που ονομάζουμε Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Παράδειγμα, με ρωτούσαν την εποχή που οργανώναμε το Πρόγραμμα "Ι. Καποδίστριας" και αφορούσε τη δημόσια διοίκηση, τι θα άλλαζε με τη συνένωση πέντε - έξι κοινοτήτων σε ένα Δήμο. Τους απαντούσα πως δε θα άλλαζε τίποτα. Τα χωριά θα παραμείνουν στη θέση τους, τα δέντρα θα συνεχίσουν να ανθίζουν και να κιτρινίζουν ανάλογα με την εποχή, τα βουνά θα βρίσκονται εκεί που ήταν πάντα. Εκείνο που θα αλλάξει είναι η δημιουργία νέων πεδίων δημιουργίας. Θα απελευθερωθούν άνθρωποι και θα δημιουργηθούν δυνατότητες να ενσωματωθούν καινούργια πράγματα. Μου ζητούσαν να δώσω κάποιο παράδειγμα.



**Η νέα γενιά και οι γενιές που έρχονται έχουν διαφορετική αντίληψη και κουλτούρα.
Θεωρούν τρόπο ζωής την ενσωμάτωση, των νέων τεχνολογιών, είναι πολύγλωσσοι, φιλομαθείς και έχουν διαφορετική θεώρηση για την πολιτική.**

Τους έλεγα το εξής: θα δείτε πως ο νέος θεσμός κουβαλάει τέτοια εσωτερική δυναμική και δημιουργεί τέτοια ανταγωνιστικά περιβάλλοντα που ίσως οι "Καποδιστριακοί" Δήμοι αποδειχθούν πως είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα που σε λιγότερο από δύο χρόνια θα προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες, τόσο σε ποιότητα όσο και σε ποσότητα.

Αυτό έγινε σε ένα χρόνο και είναι ενδεικτικό τι σημαίνει η αλλαγή σε ένα σταθερό, συνεπές και ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο.

Πιστεύετε ότι το θεσμικό πλαίσιο δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη μετάβαση ακόμη και στις νέες τεχνολογίες;

Ναι, γιατί "φτιάχνει" αυτοπειθαρχία. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά σε συνδυασμό με τα πλεονεκτήματα που έχουν οι νέες τεχνολογίες. Μιλούμε όλοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αν κάποιος δει το νομικό "οπλοστάσιο" της Ελλάδας, θα καταλάβει πόσο ενισχυμένο είναι κατά της διαφθοράς. Νομίζω πως στην εποχή μας η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών είναι ο καθοριστικός παράγοντας για να δημιουργήσει η πολιτεία προϋποθέσεις διαφάνειας στη λειτουργία του δημόσιου τομέα. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να κινηθούν ακόμη και διαδικασίες κοινωνικού ελέγχου, πέρα από τον εσωτερικό έλεγχο των διαφόρων υπηρεσιών. Πριν από λίγα χρόνια, ο Δήμαρχος της Σεούλ στην Κορέα διαπίστωσε διαφθορά στις υπηρεσίες της Πολεοδομίας. Με τη χρήση της τεχνολογίας, παρακολουθούσε όλα τα στάδια έκδοσης μιας άδειας πολεοδομίας. Μείωσε κατά 40% τη διαφθορά από τον πρώτο κιόλας χρόνο και το πρόγραμμα ακόμη συνεχίζεται. Υπήρχε λοιπόν

αποδεχτούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών

το θεσμικό πλαίσιο και ήρθε τεχνολογία για να το ενισχύσει. Απαραίτητη είναι όμως η πολιτική βούληση για την υιοθέτηση της τεχνολογίας και κυρίως για τη στήριξή της, προκειμένου να μην εκφυλιστεί και να μην ακυρωθεί από

Απαραίτητη είναι όμως η πολιτική βούληση για την υιοθέτηση της τεχνολογίας και κυρίως για τη στήριξή της, προκειμένου να μην εκφυλιστεί και να μην ακυρωθεί από τους ανθρώπους-χρήστες, που καλούνται να τη λειτουργήσουν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

ναμε πως κάποια πράγματα ή χάνονταν ή δεν ολοκληρώνονταν. Αυτό οφειλόταν στην έλλειψη θεσμικής λειτουργίας και στα κενά ενός πολιτικού βολονταρισμού που εμφανίζοταν και πήγαινε το σύστημα προς τα πίσω.

Πού οφείλεται η τεχνολογική υστέρηση της χώρας σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη;

Στην ελληνική κοινωνία συγκρούονται αυτή τη στιγμή δύο ρεύματα. Από τη μια είναι εκείνοι που δεν έχουν το γνωστικό, το οικονομικό, το κοινωνικό και το πολιτικό κεφάλαιο για να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες. Αυτή είναι η πλειοψηφία. Από την άλλη υπάρχουν δυνάμεις που έχουν το οικονομικό, το γνωστικό, το κοινωνικό και το πολιτικό κεφάλαιο και νιώθουν από μέσα τους την ανάγκη να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Αυτή είναι η μειοψηφία.

Υπάρχει όμως και μια τρίτη κατηγορία, που ανήκει στο δεύτερο ρεύμα πολιτών - χρηστών νέων τεχνολογιών.

Αντιλαμβάνονται πως πρέπει να ακολουθήσουν την τάση για ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών όμως τους βολεύει τα πράγματα να είναι στάσιμα. Στο μεταξύ, η νέα γενιά και οι γενιές που έρχονται έχουν διαφορετική αντίληψη και κουλτούρα. Θεωρούν τρόπο ζωής την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, είναι πολύγλωσσοι, φιλομαθείς και έχουν διαφορετική θεώρηση για την πολιτική. Αυτό δημιουργεί ένα νέο πεδίο σύγκρουσης και η νέα γενιά θα κυριαρχήσει. Απλώς εμείς τώρα τους καθυστερούμε σε σχέση με τις άλλες χώρες. Εκ των πραγμάτων τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας θα αποδεχτούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ζούμε σε εποχές που αλλάζουν τα πράγματα, απλώς στην Ελλάδα οι δυνάμεις που αντιστέκονται είναι πάρα πολύ ισχυρές και πολλές φορές δεν το κάνουν συνειδητά. Θα τις κάμψει η ίδια η πραγματικότητα και η ζωή.

Υπάρχει πρόθεση να ληφθούν πρωτοβουλίες ώστε το κύμα της νέας γενιάς να βρεθεί μπροστά και να αλλάξει τα τεχνολογικά δεδομένα της χώρας;

Η νεωτερικότητα του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, του Γιώργου Παπανδρέου είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η αποσαφήνισή της και η προοπτική της για να γίνει ρεύμα χτίζεται σιγά - σιγά. Πιστεύω ότι αυτό το ρεύμα θα είναι εκείνο που θα συγκεντρώσει την εμπιστοσύνη και την προσδοκία των νέων γενιών. Είναι δύσκολο να περάσει, γιατί υπάρχουν κατεστημένες αντιλήψεις. **(Σ)**

Ο. κ. Αλέκος Παπαδόπουλος είναι Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Συντονιστής της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης.

